

Παναγιώτης Καλαμαράς

Πατησίων και Στουρνάρη γωνία



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Η παρούσα έκδοση ετοιμάστηκε στο Εργαστήρι της Ελευθεριακής Κουλτούρας τον Φλεβάρη του 2013 και κυκλοφόρησε στη μητρόπολη της Αθήνας σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, με τη χρήση να είναι ελεύθερη αποκλειστικά για τους σκοπούς των κινημάτων του κοινωνικού ανταγωνισμού.

Θερμές ευχαριστίες στον Ηλία Διάμεση και την Άννα Τσουλούφη-Λάγιου (δική της είναι η φωτογραφία του εξωφύλλου) για την πολύτιμη συμβολή τους στην έκδοση. Κεντρική διάθεση στο βιβλιοπωλείο Ο «Χώρος» της Ελευθεριακής Κουλτούρας, Μπενάκη και Ερεσσού 52 γωνία. Τηλ. Επικ. 210-38.04.525. Ιστοχώρος: xwroselkoul.blogspot.com.

Μια χαμένη συνέντευξη του Α. Στίνα, ένα σχόλιο στο Athens Indymedia, ένας απολογισμός μιας συλλογικής εμπειρίας των μέσων της δεκαετίας του '80, ένα κείμενο για το «Χημείο» και το «Πολυτεχνείο» του 1985, μια καταγραφή των γεγονότων της 10ης και της 11ης Γενάρη 1991, κάποιες σκέψεις για το κίνημα των καταλήψεων στέγης και αυτοδιευθυνόμενων χώρων, όπως και μια διερώτηση για την αυτονομία αλλαγής συνθέτουν αυτή την έκδοση, που καλύπτει σχεδόν μια εικοσαετία νικών και ηττών, γοητεύσεων και απογοητεύσεων, ελπίδων και ματαιώσεων, έχοντας σαν κέντρο της μια χαρακτηριστική γωνία της αθηναϊκής μητρόπολης, αυτή της Πατησίων και Στουρνάρη, εμβληματικό τόπο συγκρούσεων των κινημάτων του ανταγωνισμού και της εξουσίας σχεδόν σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση.

Μια σε πρώτο πρόσωπο καταγραφή στιγμών αγώνα, από την πλευρά του αναρχικού «περιθωρίου» του πολιτικού φάσματος,

μια προσπάθεια για γενεαλογική εξιστόρηση εκείνων που αποτέλεσαν και αποτελούν το «αλάτι της ιστορίας» στην καθ' ημάς εκδοχή.

Η έκδοση